

### *Door Frits Failure*

Er zijn momenten/periodes in het leven waarop je een persoon nodig hebt die buiten jouw vertrouwde omgeving staat.

Iemand die je een handvat geeft een luisterend oor en schouderklop vanuit christelijk perspectief.

Bij Eutychus heb ik in de persoon van Henk van Grootheest een medechristen gevonden die de pijnpunten/knelpunten in mijn leven goed wist te accentueren en samen met mij toewerkte naar een oplossing.

Centraal daarin stond dat ik een vrij kind mag zijn zoals God mij heeft geschapen en dat ik waardevol ben als persoon.

Dat ik mijn eigen keuzes mag maken samen met God en dat ik het oude achter mij mag laten en het nieuwe mag ontvangen waarbij de zaken uit het verleden ook hun eigen plek hebben mogen krijgen en goed verwerkt mogen zijn.

Ik heb Henk van Grootheest leren kennen als een persoon zonder veroordeling en vol begrip inzake mijn situatie.

Kortom een echte aanrader voor mensen die de weg even kwijt zijn en op zoek zijn naar hun ware identiteit in Christus.